



Bijlage Omgaan met de gebrokenheid als christen in de wereld

1. Vanuit het lijdend perspectief - geloof door het lijden heen.

Alle mensen kennen gebrokenheid in hun leven. Een slecht huwelijk, gepest worden, eenzaamheid, ziektes, verlies, noem maar op. De vraag klinkt logisch: Hoe kan God bestaan als er zoveel lijden in de wereld, in mijn leven zelfs, is. En toch. Er zijn ontzettend veel gelovigen die, juist in het lijden, de nabijheid van God voelden. Juist in de ellende wisten ze: Hij is erbij. En sommige mensen hebben niet alleen gesteund op Zijn aanwezigheid, maar zeggen zelfs: door Hem hield ik het vol! Of: Hij heeft mij uit de ellende gehaald! Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van Wietske (bijlage 1). Of aan Corrie ten Boom. Of aan Titus Brandsma. En zoveel anderen. Mensen die zeiden: iedereen kan me alles afpakken, mijn spullen, mijn vrijheid, mijn gezondheid. Maar door mijn geloof blijf ik weten dat ik van waarde ben, houd ik hoop, ontvang ik kracht, of kan ik zelfs leren vergeven wie mij iets aangedaan heeft.

2. Vanuit het dienend perspectief - geloof als inspiratiebron om de lijdenden te dienen

Ellende in de wereld kan ook enorm inspireren om een steen bij te dragen aan rechtvaardigheid, aan verbinding en opbouw van wat gebroken is. Denk aan de verbroedering die ontstaat en de hulpbereidheid als ergens een ramp is voltrokken. God heeft ons lief en schenkt niet alleen genade en onvoorwaardelijke liefde, maar wij mensen zijn ook opgeroepen om die liefde door te geven, uit te stralen, gestalte te geven in de wereld. Jezus roept ons op om zowel ontvanger als schenker van Gods liefde en gerechtigheid te zijn. Ieder mens heeft mogelijkheden en talenten. Zo kan iedereen op zijn of haar eigen wijze zijn bijdrage leveren in het dienen van anderen ten bate van het helen of ondersteunen van wat gebroken is. Denk bijvoorbeeld aan Moeder Teresa, Majoor Bosshardt, maar ook aan de talloze onbekende mensen die vanuit hun geloofsinspiratie zich inzetten voor goede doelen, vrijwilligerswerk of werk in de wereldwinkels.

3. Vanuit het beschouwend perspectief - geloof dat aanzet tot maatschappijkritisch protest tegen onrecht en gebrokenheid

We kennen deze vorm van 'opstaan tegen onrecht in naam van het geloof' vast wel van de zeer conservatieve Amerikaanse pro life-beweging tegen abortus of euthanasie. Maar er zijn ook minder conservatieve voorbeelden van maatschappijkritisch geloofsgeluid. Denk aan groepen christenen die brieven schrijven voor Amnesty International, diakenen die opkomen bij lokale gemeenten voor de rechten kwetsbare groepen in de samenleving. En luister maar eens naar muziek. Ook popmuziek kent veel artiesten die het 'uitroepen naar God en de mensen' of we niet 'in Gods naam' de wereld kunnen verbeteren met elkaar. Michael Jackson (Man in the mirror), U2 (allerlei songs), The Black Eyed Peas (Where is the love) om



maar enkele te noemen. Bob Marleys inzet tijdens één van zijn popconcerten is historisch, waarbij hij twee strijdende politici in het roerige Jamaica op het podium met elkaar wist te verzoenen. Zie hier een korte registratie van dat moment:

<https://www.youtube.com/watch?v=Reo5hD-dEYM>

4. Combinatie van bovenstaande perspectieven

Gelukkig zijn mensen niet in één hokje te vangen, en zie je vaak bij personen diverse perspectieven terug. Net als Jezus zelf, die groot leed te dragen had, vasthield aan zijn geloof in God de Vader en daar kracht uit putte, daarover anderen inspireerde en tegelijk ook de wereld en mensen om hem heen diende in de gebrokenheid.

